

# Roeiersbrief 3

*We gaan weer varen!  
Hierbij wat foto's van  
het eerste roeiseizoen  
om in de stemming  
te komen.*



## Nieuw seizoen en een nieuwe start

In de afgelopen weken is er hard gewerkt door een aantal roeiers om de schuit tiptop te maken voor het nieuwe seizoen. Helaas zat het weer soms niet mee, waardoor we wat later in het waterlagen dan gepland. Aan de gastvrijheid bij jachthaven

Twellegea in Nieuwendam heeft het niet gelegen. De schuit ligt weer klaar in Durgerdam. Voorlopig lijkt het erop dat de ploegen van de dinsdag en de donderdag hetzelfde blijven.

**De Melkmeiden** kunnen voor het

**Lees verder op de volgende pagina**

*Links boven: Roeien op het Buiten IJ voor Durgerdam. Wat boffen we toch met deze locatie! Boven rechts: Een close-up van de Melkmeiden. Boven: De Waterland ploeg had bijna altijd goed weer. Ook op de eerste tocht. Onder links: Tom Lantink en Kees Diepeveen verfkraabbend in de voorjaarszon. Rechts: Femke, Gea en Cora schuren de binnenkant van de schuit en het potdeksel.*





eerst losgooien op dinsdag 26 mei. De **Zunderdorp ploeg** is gestart op 21 mei, **de Waterland ploeg** kan op 28 mei losgooien. Een vriendelijk verzoek aan de **contactpersonen** van elk roei-team om een afsprakenlijst te maken via Afspreken.nl. Voor het onderhoud heeft het goed gewerkt en ook de Waterland ploeg heeft er vorig jaar goede ervaringen mee opgedaan. Zo voorkom je dat er soms te weinig mensen op de steiger staan, wat nogal frustrerend is.

## Zeilen

Op zondagochtenden in juli starten we met zeilen. We willen graag een ploeg zeilschippers gaan vormen. Als je daaraan mee wil doen geef je dan op bij Floor van Dusseldorp, mobiel: 06 25 06 09 92.

Zeilervaring is gewenst. We zullen varen op zondagen tussen 10.30 en 13.00 uur. Graag je eigen zwemvest meenemen. Per keer kunnen er circa acht mensen meevaren. Hou er rekening mee dat vooral de eerste keer het zetten van de zeilen wat extra tijd zal kosten. De zeilers zullen elke keer de masten op de boot zetten en die er na afloop weer afhalen. Het bestuur zorgt voor twee stevige schragen op de dijk, waarop de masten en de giek kunnen worden gestald.



*Boven: Tijdens de eerste proefzeiltocht woei het gelukkig niet te hard. De zeilmaker heeft ons op het hart gedrukt om de eerste zeiltochten met lichte tot matige wind te maken, omdat het zeildoek 'zich moet zetten'.  
Onder: De Jacob van Zalinge is deelnemer aan SAIL 2015. We zullen waarschijnlijk elke ochtend gaan varen. De boot krijgt een ligplaats langs de wandelroute aan de noordzijde van het IJ. We houden jullie op de hoogte, maar zet alvast maar in je agenda: SAIL 19 t/m 23 augustus. De fotohieronder is natuurlijk gephotoshopt.*

