

De Waterlandse melkschuit

JANUARI 2015

Uitgave van Stichting de Waterlandse Melkschuit, Secretariaat: Durgerdammerdijk 143, 1026CH Durgerdam, zie ook: www.waterlandsemelkschuit.nl

Het was een historische dag, donderdag 10 november 2014 zeilde er voor het eerst sinds meer dan 100 jaar een melkschuit. De omstandigheden voor de proefvaart met de nieuwe zeilen waren ideaal. Lees er alles over op pagina 2.

De melkschuit zeilt weer



Het was een prachtig jaar voor de Jacob van Zalinge

Het was een topjaar! Anders kan het afgelopen jaar niet worden beschreven. Alle doelstellingen zijn gehaald. In deze nieuwsbrief kijken we terug op dit eerste jaar waarin onze Waterlandse melkschuit in de vaart was.

We kijken vooral aan de hand van foto's terug, want wat is hij mooi, onze 'Oude Jacob', zoals de boot

soms liefkozend wordt genoemd. In de haven van Durgerdam trekt hij dan ook altijd veel belangstelling. Vaak zie je wandelaars stilstaan en aandachtig het informatiebord lezen. In gesprekken in de haven zeggen velen spontaan dat ze hem zo mooi vinden. En dat vinden we trouwens zelf ook... We hebben er met plezier in geroeid en aan gewerkt. Dat het een fraai scheepje is motiveert natuurlijk wel extra.

We hopen dat 2015 weer net zo'n succesvol jaar wordt. Inmiddels zijn we volop plannen aan het maken. Een van de hoogtepunten wordt Sail 2015, dat van 18 tot 23 augustus weer wordt gehouden. De Jacob van Zalinge zal dan onder meer de historische route varen tussen de sluis in Nieuwendam en de Schreierstoren. Komt dat zien!

Steun de Waterlandse melkschuit.

**Rekening: NL92RABO0149813929
t.n.v. Stichting de Waterlandse
Melkschuit Amsterdam**



Proefvaart



Dirk de Waard en zijn maat voeren mee, twee ervaren botterzeilers die regelmatig met de Volendammer kwakken het ruime sop kiezen. We hadden ze meegevraagd, omdat we nauwelijks ervaring hebben in het schipperen op een traditioneel Nederlands vaartuig. En omdat de wind gunstig was gaf Dirk het commando om de haven uit te zeilen. Niet roeien, maar meteen de wind het werk laten doen. (Op de bovenste foto kan Floor van Dusseldorp zijn verbazing nauwelijks verbergen. Schipper Dirk de Waard, met het rode jack, heeft de grootschoot vast.)

Het hijsen van de zeilen was gebeurd onder toezien van tuigmeester Floris Hin die er op toezag dat elk touwtje volgens de regels van de kunst werd vastgeknoopt. (Foto rechts onder) De zeilen stonden er prachtig bij, mede dankzij het vakwerk van

Meteen zeilend de haven uit

Zeilmakerij Schokker. En de vaareigenschappen van onze boot overtroffen de verwachtingen. Aan de wind bleek het schip gewillig overstag te gaan en ook het omzetten van het enkele zwaard naar de lage kant ging na een paar keer probleemloos. Omdat er maar een licht briesje stond duurde het wel even voor we kruisend bij de Ijtoeren waren, maar met ruime wind was de snelheid boven verwachting. Om de geslaagde proefvaart te vieren was er natuurlijk na afloop een berenburger.

Bijzondere momenten in 2014



Links: De Jacob van Zalinge hangt weer als nieuw in de takels om in te wateren na een voorjaarsbeurt.

Boven: Walter Nuyens, eigenaar van Jachthaven Twellegea, en de havenmeester proosten op een goede vaart.

Opknopbeurt In het voorjaar kreeg de Jacob van Zalinge een fikse opknopbeurt. Bij Jachthaven Twellegea in Nieuwendam mochten we gratis op de wal en kregen alle ruimte om de boot tiptop te maken. Op vrijdagavond werd de Jacob van Zalinge vervolgens in het water gehesen. Tot maandagochtend kon de boot inwateren en trokken alle naden netjes dicht.

Modelbouw Henk van Bremen, gepassioneerd modelbouwer uit Landsmeer, toont zijn model van de Waterlandse melkschuit. Henk heeft mee geroeid tijdens de doop van de Jacob van Zalinge in Nieuwendam en werd toen enthousiast over het mooie scheepje. Het werk aan een groot model van de Zeven Provinciën werd even onderbroken, de melkschuit ging voor!



De Jacob van Zalinge is mogelijk gemaakt door steun van de onderstaande bedrijven en organisaties

- Provincie Noord-Holland
- Stadsdeel Amsterdam-Noord
- Nauticadam
- De Nederlandse Waterschapsbank
- WSV Durgerdam
- ZV Het Y

Ook veel particulieren steunen het project. Uw gift is nog steeds zeer welkom

Historisch roeien in beeld

Row, row row the boat... 1 De eerste avond van het roeiteam Waterland was het prachtig weer. Het weer bleef gedurende het seizoen goed tijdens de roeiavonden en de stemming idem. 2 Het team van de Waterlandse Melkmeiden heeft het tot ver in november volgehouden om wekelijks te roeien. Het enthousiasme bleef, tot het echt te koud werd. 3 De riemen zien er prachtig uit met de leren bekleding. 4 Ook op de HISWA te Water lag onze boot te schitteren tussen al het glimmende polyester, staal en aluminium. De terugweg werd geheel geroeid. Chapeau voor het gelegenheidsteam.



De foto's in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door:
Igor Kusmirak,
Selma Landman,
Petra Noom,
Ton Wegman



Bestuurslid van de stichting worden?

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste bestuursleden. Met het oog op SAIL 2015 willen we onze zaakjes natuurlijk optimaal op orde hebben. Voelt u iets voor deze bijzondere en leuke vorm van vrijwilligerswerk?

Neem dan contact op met onze voorzitter, Floor van Dusseldorp tel. 020 636 90 87.

